

SINDS IK HIER WOON, GAAT ALLES GOED MET MIJ



De van oorsprong Syrische Zainab al Rashed (21) woont sinds augustus vorig jaar op kamers bij Jasper en Annet in Zuidhorn. Daar heeft ze een rustige plek om te studeren gevonden en leert ze alles over de Nederlandse keuken en taal.

'Toen ik vijf jaar oud was, ben ik met mijn ouders vanwege de oorlog in Syrië gevlucht naar Libanon. Drie jaar geleden zijn we naar Nederland gekomen. Eerst woonden we in een AZC; daarna kregen mijn ouders gelukkig een huis toegewezen. Het was fijn dat we een eigen plek kregen. Maar toen ik begon met mijn opleiding werd het voor mij lastiger om thuis te wonen. Ik heb vier zussen en twee broertjes. De kleintjes zijn altijd erg druk en er is altijd veel lawaai in huis. Ik kon me daardoor niet goed op mijn studie concentreren. Ik doe een opleiding in de dienstverlening en wil later graag apothekersassistente worden. Ik heb mijn woonsituatie besproken op school en zij hebben toen met mij meegedacht over hoe ik een eigen plek zou kunnen vinden. Zo kwam ik in contact met de organisatie Kamers met Aandacht. Zij helpen jongeren die zelfstandig willen wonen, maar daarbij wel wat hulp kunnen gebruiken. Via hen leerde ik Jasper en An-

net kennen die thuis een kamer wilden verhuren. Hun kinderen zijn volwassen en het huis uit. Ze hadden kamers over en vonden het fijn als er weer wat gezelligheid in huis zou zijn. Tijdens de eerste ontmoeting heb ik verteld over wie ik ben en mocht ik de kamer bekijken. Ik voelde meteen dat het goed was. Het zijn echt lieve mensen en ze helpen me ontzettend. Ik ben van mezelf heel netjes en rustig. We passen goed bij elkaar. Een dag in de week eten we samen; de ene week kook ik Arabisch, de andere keer koken zij. Dat is dan de klassiek Nederlandse keuken. Dat vind ik erg leuk, want het is helemaal nieuw voor mij. Doordat ik veel praat met mijn gastgezin gaat mijn Nederlands echt met grote stappen vooruit. Ik vind het belangrijk om snel de taal te leren. In het AZC had ik een paar maanden taalles, maar dat ging soms erg langzaam, omdat er mensen van allerlei niveaus meededen. Inmiddels kan ik het journaal al redelijk volgen. Omdat

Jasper en Annet allebei werken, zien we elkaar overdag niet vaak. Maar 's avonds kijken we samen televisie en kletsen we bij. Het is fijn om contact met hen te hebben, want ik heb nog niet veel vrienden in Nederland. Ik ga nog wel geregeld naar huis om mijn familie te zien, maar vind het fijn om daarna weer naar mijn eigen kamer terug

'Mijn Nederlands gaat echt met grote stappen vooruit'

te gaan. Ik ben heel blij dat ik via Kamers met Aandacht op deze plek en bij deze mensen terecht ben gekomen. Het is heel bijzonder om zo te kunnen wonen, Nederlands te leren en te kletsen. Sinds ik bij Jasper en Annet woon, gaat alles goed met mij. Ik heb nu een huurcontract voor een jaar. Waar ik daarna ga wonen is nog spannend, maar het komt vast goed.'

Meer weten?

www.kamersmetaandacht.nl

06-111 346 85,

info@kamersmetaandacht.nl



Foto boven:
Sleuteloverdracht kamer

Foto links:
De gezellige kamer van Zainab

Foto onder:
Zainab en Jasper bereiden samen
een heerlijke maaltijd

